



Udtalelse fra Kairos Palæstina om krigen mod Gaza

11. oktober 2023

*Går jeg ud på marken, ligger der mennesker overalt, dræbt i krig,
går jeg ind i byen, møder jeg sygdom og sult,
præster og profeter er ført bort til et land, de ikke kender.»*
Jeremias 14, 18

Der er krig i Gaza igen, men denne gang udsprang den fra Gaza. Den har forårsaget stor lidelse og ødelæggelse i Israel. Mange ser den som en uretfærdig krig mod Israel. Men spørgsmålet, som ethvert menneske og enhver, der søger fred og retfærdighed, må stille, er: Hvorfor begyndte denne krig?

Vi siger alle *nej* til krigen. Vi siger alle *ja* til fred og til at arbejde for en retfærdig og endelig løsning på den eksisterende konflikt og på den uretfærdighed, som er blevet pålagt det palæstinensiske folk i mere end 70 år. Israel ser ikke palæstinenserne som et folk, der har ret til at eksistere, og det internationale samfund er for svagt til at implementere sine beslutninger og finde en retfærdig og endelig løsning.

Vi sørger og begræder alle ofrene på begge sider af konflikten. Et menneske er et menneske, hvad enten det er israeler og palæstinenser, og ethvert menneske er dyrebart i Guds øjne, og for sin familie, sine slægtninge og kære.

Nej til krig, ja til en retfærdig og endelig fred. Hvad er årsagen til denne pludselige krig, der udsprang fra Gaza?

Den umiddelbare årsag til krigen var dannelsen af den yderliggående, højreorienterede israelske regering, som tillod og opmuntrede til angreb på Al-Aqsa-moskeen og udfordrede muslimers og kristnes religiøse følelser, på trods af de successive ultimatummer og advarsler, der kom fra Gaza, fra palæstinensiske ledere og fra andre globale, religiøse og politiske ledere.

Denne samme regering har også tilladt, at bosættere har spredt sig i hele det besatte Palæstina, fra nord til syd, hvilket har skabt kaos i landet. De har angrebet palæstinensere, dræbt dem og beslaglagt deres jord, mens den israelske besættelseshær så til og beskyttede bosætterne.

De dybere årsager til krigen er den permanente tilstand af terror, som vi palæstinensere dagligt lever under som følge af den israelske besættelseshærs tyranniske styre, samt de successive

israelske regeringers – især den nuværendes – vedholdende insistere på, at der ikke er nogen palæstinensisk stat, og at det palæstinensiske folk ikke har ret til selvbestemmelse. Og alle konsekvenser, der følger heraf.

Dertil kommer den kvælende belejring af Gaza (to millioner mennesker i et område på knap 360 km²). Siden 2007 har befolkningen i Gaza levet i et stort åbent fængsel, der savner alle betingelser for menneskeligt liv.

Denne krig er en reaktion og et svar på alt dette. Denne krig er et krav om israelsk og international anerkendelse af palæstinenserne eksistens og deres rettigheder på lige fod med alle andre folk. Den er et krav om retfærdighed og frihed. Den er et krav om uafhængighed i en anerkendt stat med Østjerusalem som hovedstad.

Denne krig er en besked til Israels ledere om, at våben ikke beskytter eller giver sikkerhed. Våben forårsager kun død. De bringer ikke liv til nogen. Vi ønsker ikke død, men liv. Vi ønsker frihed, retfærdighed og uafhængighed. Vi siger til jer nu, hvad vi også sagde i vores Kairos-dokument fra 2009, Sandhedens øjeblik: "Vores fremtid og [Israels] fremtid er én. Enten voldens cyklus, der ødelægger os begge, eller fred, der vil gavne os begge." Vi gentager også, hvad Colombias præsident har sagt som svar på den nuværende krig: "Den eneste måde, israelske børn kan sove i fred på, er, at palæstinensiske børn sover i fred."

Vi græder alle for dem, der er døde, de sårede og tilfangetagne. Vi har grædt i mere end halvfjerds år. Flygtninge overalt i verden beder om lov til at vende tilbage. I jeres fængsler, Israel, er der tusindvis af politiske fanger, der kræver deres frihed. Der er palæstinensere, som er blevet tvunget bort, hjem I har ødelagt, hjem I har ransaget dag og nat og fyldt med rædsel.

Denne krig kom for at sige, at det er tid for alle til at vågne op og forstå sandheden om, hvad der sker i Palæstina og Israel, at Israel har bosat sig på et område, der tilhører det palæstinensiske folk, og har berøvet det palæstinensiske folk dets frihed. Denne situation skal rettes. Det er ikke svært at rette den. International ret og internationale standarder er acceptable for palæstinenserne. Lad os blive enige om det.

Denne krig kom for at sige, at våben ikke beskytter, og de stærke, der undervurderer de svage, vil hverken beskytte sig selv eller finde sikkerhed. Sikre hjerter er sikre fæstninger. Jeres eneste beskyttelse er palæstinensiske hjerter, som får deres fulde frihed, værdighed og stat tilbage.

Hvis jeres hjerter er rene, vil jeres masser ikke længere råbe "Død over araberne", og jeres repræsentanter i Knesset vil ikke længere bruge slagord som "Nej til fred med arabere, og død over arabere."

Nu må Israels ledere og venner forstå, at landets fred og Israels fred er det palæstinensiske folks fred. Nu er det nok med at støtte den åbenlyse uretfærdighed, der bliver gjort imod os.

Tro ikke, at jeres omfattende og destruktive krig mod Gaza er løsningen. Tro ikke, at jeres etniske udrensning af palæstinenserne i Gaza er løsningen! Vi er mennesker som jer. Vi ønsker liv som jer. Vi ønsker alle vores rettigheder som jer.

Alene ved Guds nåde lever vi på denne jord, ikke ved menneskers nåde. Og vi vil forblive her. Kom til en forståelse. Find vejen til jeres ægte og vedvarende sikkerhed og vores ægte og vedvarende sikkerhed. Vi lever alle i et helligt land, vores og jeres. Lad os gå Guds veje, sammen opgave al vold, ty til det gode ord, begynde en ny fremtid og bygge et nyt land.

Åh Gud, lær os dine veje, så vi kan gå dem. Sammen kan vi bygge en fred, der vil være for hele regionen og verden.

*Hold dig fra ondskab,
gør godt, søg fred, skab fred.
Guds øjne hviler på de gode,
hans ører hører deres råb.
Salme 34, vers 15-16*